



Wist je, liefste juf, dat ...

- ik het griezelig vind om te praten als er zoveel mensen kijken terwijl ik mijn nieuwjaarsbrief moet voorlezen.
- ik niet van de stress hou in de klas als jij zoveel brieven tegelijk moet klaarkrijgen.
- ik bang ben om de tekst te vergeten.
- ik liever gewoon een knuffel aan mijn mama en papa geef.
- ik bang ben dat de mensen gaan lachen als ik het niet juist vertel.
- ik denk dat mijn nichtjes het veel beter dan ik gaan doen.
- we altijd oefenen met 'liefste mama en papa', terwijl ik twee mama's heb.
- ik bang ben dat mijn peter of meter de brief niet mooi zal vinden.
- ik vrees dat er gedoe zal zijn over welke brief naar welke mama/papa gaat.
- ik liever zomaar een tekening maak als ik er zin in heb en niet omdat het nu moet.
- mijn mama de brief nooit op de kast zet en ik dan niet weet of ze hem leuk vindt.
- ik thuis nog vier brieven bij moet maken voor de extra meters en peters en omi's en opi's.
- mijn mama weet dat jij die brief eigenlijk gemaakt hebt en niet ik.
- ik 1 januari 2017 heel moeilijk vind om te onthouden.



Dus liefste juf,
Ook al begint er een nieuw jaar,
ik sta dit jaar liever niet met mijn briefje klaar.
De bomen zijn vast blij dat ik hier papier mee bespaar.
En ik speel binnenkort voor het nieuwe jaar
weleens een liedje op mijn gitaar.

Dikke zoen van je kapoen!
1 januari 2017